

In deze rubriek vertellen FiscAlert-abonnees over de manier waarop zij hun persoonlijke financiën hebben geregeld. Dit nummer **Marian van Noort**. Wilt u ook meedoen? Mail kort uw situatie naar redactie@fiscalert.nl, dan nemen wij contact met u op. Iedere geïnterviewde abonnee krijgt van ons een belastingaangiftecheck gratis.

'DE BODEM VAN MIJN



Inkomen

'Als communicatie-adviseur deed ik allerlei klussen bij diverse opdrachtgevers. Zo heb ik bijvoorbeeld een jaar in Zweden gewerkt, bij Ericsson. Nadat mijn zoontje werd geboren wilde ik me in eerste instantie fulltime richten op het moederschap. Net vóór de crisis had ik mijn huis verkocht en de winst — een flink bedrag waarmee ik het een tijdje zou kunnen uitzingen — stond op de bank. Maar na negen maanden met mijn kind te hebben doorgebracht, ging het weer kriebelen. Ik ben nou eenmaal een bezig bijtje. Ik was al een tijdje bezig met bewustzijnsontwikkeling en wilde dit integreren in mijn werk, om mensen "wakker te schudden".

'Gaandeweg kwam ik op het idee voor Spiritainment. Via mij kunnen bedrijven of instellingen, bijvoorbeeld, een koffiedikkijker inhuren. Of een tarotist [iemand die verleden, heden en toekomst duidt met zogenaamde tarotkaarten, MdV]. Zelf lees ik tarotkaarten op events als wandelende waarzegster. Ik heb daar een speciaal kostuum voor. Vroeger had ik ook een glazen bol en een pruik, maar die laat ik nu thuis. Het is een manier om je publiek op een heel laagdrempelige manier kennis te laten maken met bewustzijnsontwikkeling.

'Ik heb heel veel genetwerkt in de branche, ging naar netwerkborrels en relevante branchebeurzen. Mijn grootste PR-droom was aan te tafel zitten bij Matthijs van Nieuwkerk bij *De Wereld Draait Door*. Dat is gelukt, zij het niet op de manier die ik voor ogen had gehad. Je hebt die grappige